

Att hitta hem

-om äldreomsorgen i Mölndal

I filmen berättar pensionärer om hur det är att vara gammal på ett äldreboende. Chocken att plötsligt gå från att vara en självständig människa till en som behöver hjälp med det mesta. Saknaden efter livskamraten som gått in i demensens dimma. Sorgen över alla förlorade förmågor och allt man inte längre kan göra. Svårigheten med att mer och mer bli en varande människa istället för den görande man en gång var.

I Mölndal arbetar man intensivt med att få all personal inom äldreomsorgen att hela tiden agera utifrån den enskilda pensionärens bästa. Till sin hjälp i kommunikationen med de äldre använder man sig av många olika metoder, bland annat ett arbetssätt som kallas Reminiscens. Med hjälp av prylar från förr i sk minneslådor och i speciellt byggda minneslägenheter får personalen mycket lättare kontakt med den äldre genom det igenkännande som skapas. I Mölndal är det viktigare med samtal och nöjda pensionärer än med rena golv...

Men det är inte bara prylar från förr som skapar kommunikation. Inom Mölndals alla äldreboenden har kulturen en central roll, i form av vackra miljöer, konst, konserter och dans tex. Till glädje för både personalen och de boende.

Omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och chefer berättar om hur man arbetar och ger sin syn på vad som är en bra äldreomsorg.

Ambitionen är att hjälpa den enskilde äldre att hitta hem i sitt nya boende och i sig själv.

DVD Speltid:
60 minuter

Omslagsmålning:
Eva Mathlein 88 år



Programmet är producerat av BMB Mediaproduktion / Björn Mathlein
Copyright: BMB Media & Mölndals Stad / 2008

Att hitta hem
-om äldreomsorgen i Mölndal

DVD

